

Welkom

bij de Evangeliegemeente van Jezus Christus te Oud-Beijerland



www.kaleo.nl

Even voorstellen.

Via deze folder willen we ons graag aan u voorstellen.

Onze geloofsgrondslag (wat we geloven) staat in het kort samengevat aan het einde van deze folder.

Misschien spreekt het u aan en wilt u meer weten over de Evangeliegemeente of over de samenkomsten.

U kunt dan één van de nummers bellen die onder *meer informatie* staan vermeld.

Natuurlijk kunt u ook onze website www.kaleo.nl raadplegen, waar actuele informatie te vinden is.

Algemene informatie.

De Evangeliegemeente van Jezus Christus bestaat al sinds 4 november 1973.

Tijdens de oliecrisis besloot een aantal mensen uit de Hoekse Waard, die samenkomsten in Rotterdam bezochten, om op zondagmorgen in Oud-Beijerland samen te komen. Na de autoloze zondagen werden de diensten gecontinueerd en zo ontstond de Evangeliegemeente.

Binnen de Evangeliegemeente ligt de nadruk op het onderzoeken van Gods Woord, de Bijbel, omdat dit maat- en richtinggevend is voor ons leven als christen in deze wereld.

Het is belangrijk om te weten welk plan God heeft met deze wereld en met gelovigen die in deze tijd leven.

Vandaar ook de nadruk op Bijbelstudie, zowel in gemeenteverband, als persoonlijk.

Daarnaast is aandacht en zorg voor elkaar van groot belang in deze snelle en stressvolle tijd.

Alle activiteiten vinden plaats in ons gebouw "His Place" .

De Evangeliegemeente kent geen lidmaatschap.

Activiteiten.

Samenkomsten

Elke zondagmorgen om 10 uur is er een eredienst. Naast de samenkomst voor volwassenen zijn er aparte diensten voor de jeugd in de leeftijd tot en met 15 jaar. De samenkomsten vinden plaats in ons gebouw "His Place".

Bijbelstudie

Om de 4 weken is er Bijbelstudie op donderdag van 20.00 tot 21.30 uur eveneens in gebouw "His Place". Gastsprekers geven studies over diverse onderwerpen.

De Bijbelstudieavonden zijn in de periode september t/m april.

Bijbelstudiedagen

Gedurende het jaar worden er 3 bijbelstudiedagen georganiseerd waarbij een spreker wordt uitgenodigd. Deze dagen beginnen om 10:00 uur en duren tot 14:30 met tussendoor 2 pauzes. U kunt voor de data en onderwerpen onze internetsite raadplegen of u inschrijven voor de nieuwsbrief bijbelstudiedagen.

Iedere dag een Bijbeltekst in je mailbox

Op de website kunt u zich inschrijven voor de dagelijkse toezending van een Bijbeltekst via de mail.

Algemene informatie

Gebouw "His Place"

Bijna alle activiteiten vinden plaats vanuit ons gebouw "His Place"

Julianastraat 63

3262 SH Oud-Beijerland.

(Dit adres is geen officieel postadres, er is geen brievenbus!)

Contactadressen voor meer informatie:

J.A. van der Hoeven 0186-614396

J. Wols 06-12712626

Email voor algemene info: info@kaleo.nl

Internet

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. Deze bevat, naast algemene informatie, ook de agenda voor de komende tijd, meer Bijbelse informatie en kunt u preken en studies downloaden of beluisteren. Daarnaast zijn er interessante filmpjes en boekrecensies te vinden en kunt u bijbelstudiemateriaal en boeken (gratis) downloaden, bijvoorbeeld een Bijbelleesrooster.

Ook zijn alle namen uit de Bijbel en hun betekenis op te zoeken, compleet met Bijbelse geografische kaarten.

Het is ook mogelijk om lectuur tegen verzendkosten te bestellen, waaronder het boekje "Wat doe ik hier?!"

Zie www.kaleo.nl

Bijdragen

Bijdragen in het werk van de Evangeliegemeente kunnen worden overgemaakt op ING-rekening

NL36 INGB 0003 1928 06 t.n.v. Penningmeester St. Gemeente van Jezus Christus te Heinenoord.

De Evangeliegemeente is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Geloofsgrondslag

Inleiding

Ons verlangen is de verbreiding van het christelijk geloof: om mensen te brengen tot geloof en redding in Jezus Christus en van daaruit verder te groeien in geloof, opdat ieder komt tot het kennen van de waarheid. Daarbij hoort de toerusting van gelovigen tot dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus, totdat, zoals Gods Woord het zegt, wij allen de eenheid van het geloof en de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben (1 Timotheüs 2:4; Efeze 4:12,13).

Het Evangelie

We belijden dat Jezus Christus de Eniggeboren Zoon van God is. Hoewel Hij God was heeft Hij Zijn heerlijkheid afgelegd en is aan de mensen gelijk geworden en naar deze wereld gekomen om de werken van de duivel te verbreken en zondaren te verlossen. Hij is het Levende Woord van God (Filippenzen 2:6-8; Johannes 1:1; 1 Timoteüs 3:16).

Ons geloof rust op het volkomen en volmaakte offer van Jezus Christus voor onze zonden (Handelingen 4:12; Hebreëën 10:14). De verlossing die wij hebben is door genade alleen, door het volkomen vertrouwen op het volbrachte werk van de Here Jezus Christus op het kruis van Golgotha (Efeze 1:7; 2:8,9).

De Bijbel, de vaste grondslag van ons geloof

Wij gaan uit van de volledige woordelijke inspiratie van de Schrift, de Bijbel, in haar oorspronkelijke talen Hebreeuws en Griek (2 Timoteüs 3:16 Staten Vertaling). De Bijbel is geschreven door mensen die door de Heilige Geest gedreven van Godswege hebben gesproken (2 Petrus 1:21).

Iedere gelovige heeft de verantwoordelijkheid om een leven te leiden dat de Heer waardig is, in ieder opzicht, door in alle goed werk vrucht te dragen en te groeien in de rechte kennis van God (Kolossenzen 1:10; Efeze 2:10).

Het onderzoek van de Schrift, geleid door de Heilige Geest, is de zekere basis en de vaste grond voor groei in het geloof, die voor iedere gelovige noodzakelijk is; want het geloof is uit het horen door het Woord van God (Romeinen 10:17; 1 Korinthe 2:6-16).

Wij erkennen de schrift als enige rechter in zaken van christelijke leer en praktijk. Er wordt geen bindend gezag toegekend aan overgedragen tradities en meningen, voor zover deze niet duidelijk vanuit het Woord van God aangetoond en bewezen kunnen worden (Kolossenzen 2:20-23).

De Bijbel met onderscheid lezen

Het juist omgaan met de Bijbel (2 Timoteüs 2:15) is het uitgangspunt voor het bestuderen van Gods Woord der Waarheid. Dit betekent dat bij de interpretatie van de Schrift het er niet alleen om gaat rekening te houden met wat er staat, maar ook over wie en tot wie gesproken wordt, met welke woorden, in welke tijd en te letten op wat eraan voorafgaat en wat erop volgt.

Het is belangrijk voor het leren kennen van Gods Plan in de Bijbel om er op te letten hoe de Here God op verschillende manieren handelt met mensen op verschillende tijden en plaatsen. Met name wordt acht gegeven op de bediening van de Apostel Paulus, opgetekend in Handelingen 28:17-31 overgaand in zijn bediening als gevangene van Christus Jezus voor de heidenen (Efeze 3:1-9) en de bekendmaking van het Lichaam van Christus (Efeze 1:22-23; Kolossenzen 1:24).